

Mødelederguide for tirsdagsmødet på Zoom

Introduktion

Velkommen til dette online ansigt til ansigt S.L.A.A.-møde. Mødet varer fra kl. 19.00 - 20.15 - og klokken 20.05 påbegyndes mødets afslutning.

Jeg hedder _____ og er sex- og kærlighedsafhængig og jeres mødeleder i aften.

(OBS! Vedr. forretningsmødet den sidste tirsdag i måneden

*Den sidste tirsdag i måneden er der forretningsmøde **FØR** det ordinære møde starter for at sikre at mødelederposterne bliver taget for ellers dør mødet. Vi bestræber os på, at forretningsmødet afholdes på max 15 min. Mødet forlænges ikke grundet forretningsmødet.*

Se forretningsmødeguide på side 11, sidste side).

Dette er et lukket møde betydende, at dem der har et ønske om at stoppe med at udagere sex- og kærlighedsafhængighed er velkommen.

Gruppesamvittigheden beder om, at du holder dit kamera tændt under hele mødet. Eftersom vi er på kamera, henstiller vi til at være bevidste om vores fremtoning og vær venligst påklædt under hele mødet. Du kan klikke på "Gallery view" i øverste højre hjørne for at se alle mødedeltagere på samme tid. Hvis du har behov for at bevæge dig rundt under mødet eller befinder dig i offentligheden, bedes du holde dit kamera i ro, fx rette kameraet op mod loftet eller lægge telefonen ned i lommen. Hold venligst din mikrofon slukket, hvis ikke du deler, så støj fra din forbindelse undgås. Du slukker din mikrofon ved klikke på mikrofonssymbolet. Hvis du ønsker at dele, tænder du din mikrofon og præsenterer dig. Tal venligst tydeligt og sid tæt på din mikrofon, så alle kan høre din deling. Lad venligst være med at benytte chatten under mødet.

Lad os sammen åbne mødet med et øjeblikks stilhed for at minde os selv om, hvorfor vi er her og tænke på dem, der stadig lider.

Tak - Sindsrobønnen efterfulgt af Din vilje ske - ikke min siges for lukket mikrofon.

START DELESKÆRM

Gud, giv mig sindsro,
til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan,
og visdom til at se forskellen
Din vilje ske – ikke min

Er der en frivillig der vil læse formålsparagraffen for S.L.A.A.?

Formålsparagraffen

Anonyme Sex og Kærlighedsafhængige er et fællesskab baseret på AA's 12 Trin og 12 Traditioner. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at udleve et mønster af sex og kærlighedsafhængighed. S.L.A.A. er kun støttet af frivillige bidrag fra medlemmerne, og S.L.A.A. er gratis for alle, som har behov.

Vi bruger fem hovedressourcer for at modvirke de destruktive konsekvenser af sex og kærlighedsafhængighed:

- 1. Ædruelighed.** Vores villighed til at stoppe med at udleve vores egen personlige bundlinje og afhængighedsadfærd på daglig basis.
- 2. Sponsorskab og møder.** Vores evne til at række ud til det støttende fællesskab i S.L.A.A.
- 3. Trin.** Vores praksis med tolvtrinsprogrammet for helbredelse, for at opnå seksuel og følelsesmæssig ædruelighed.
- 4. Service.** Vi giver dét tilbage til S.L.A.A. fællesskabet, som vi så frit modtager.
- 5. Åndelighed.** At vi udvikler et forhold til en Magt større end os selv, som kan vejlede og støtte os i helbredelsen.

Som fællesskab tager S.L.A.A. ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen uvedkommende sag. S.L.A.A. er ikke tilknyttet andre organisationer, bevægelser eller formål, hverken religiøse eller verdslige.

Vi er forenet i et fælles fokus: Vi gør op med vores seksuelle og følelsesmæssige afhængighedsadfærd. Vi finder en fællesnævner i vores besættende og tvangsmæssige mønstre, som gør enhver personlig forskellighed i seksuel orientering eller køn irrelevant.

Vi er nødt til omhyggeligt at beskytte ethvert S.L.A.A.-medlems anonymitet. Ydermere forsøger vi at undgå unødige opmærksomhed fra de offentlige medier på S.L.A.A. som helhed.

Er der en frivillig der vil læse **S.L.A.A.'s Tolv Trin**?

S.L.A.A.'s Tolv Trin

1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for sex og kærlighedsafhængighed – at vi ikke kunne klare vort liv.
2. Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage.
3. Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg – sådan som vi opfattede Gud.
4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt.
5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.
6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter.
7. Vi bad ydmygt Gud om at fjerne vore fejl.
8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle.
9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen når dette ville skade dem eller andre.
10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med en Magt større end os selv, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Guds vilje med os og om styrken til at udføre den.
12. Når vi som følge af disse Trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til sex og kærlighedsafhængige og øvede os i at anvende disse principper på alle områder af vores liv.

Er der en frivillig der vil læse Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed?

Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed

1. Da vi har få sunde grænser, indgår vi i seksuelle og/eller følelsesmæssige forhold til mennesker uden at kende dem.
2. Da vi frygter forladthed og ensomhed, bliver vi i smertefulde, destruktive forhold, og vender tilbage til dem. Samtidig skjuler vi vores afhængighedsbehov for os selv og andre, og bliver stadig mere isolerede og fremmedgjorte fra vores venner og kære, os selv, og Gud.
3. Da vi frygter følelsesmæssige og/eller seksuelle afsavn, stræber vi tvangsmæssigt efter og indgår i det ene forhold efter det andet, og har nogle gange mere end én seksuel eller følelsesmæssig affære ad gangen.
4. Vi forveksler kærlighed med behov, fysisk og seksuel tiltrækning, medlidenhed og/eller behovet for at redde eller blive reddet.
5. Vi føler os tomme og ufuldstændige, når vi er alene. Selvom vi frygter intimitet og forpligtelse, leder vi konstant efter forhold og seksuelle kontakter.
6. Vi seksualiserer stress, skyld, ensomhed, vrede, skam, frygt og misundelse. Vi bruger sex eller følelsesmæssig afhængighed som erstatning for pleje, omsorg og støtte.
7. Vi bruger sex og følelsesmæssige forhold til at manipulere og kontrollere andre.
8. Vi bliver lammede eller alvorligt distraherede af romantiske eller seksuelle besættelser eller fantasier.
9. Vi undgår at tage ansvar for os selv ved at koble os på folk, der ikke er følelsesmæssigt til rådighed.
10. Vi forbliver slaver af følelsesmæssig afhængighed, romantisk intrige, eller tvangsmæssig seksuel aktivitet.
11. For at undgå at føle sårbarhed, kan vi trække os tilbage fra alle intime forhold og forveksler seksuel eller følelsesmæssig anoreksi med helbredelse.
12. Vi tillægger andre magiske egenskaber. Vi idealiserer og efterstræber dem, og giver dem siden skylden for ikke at have opfyldt vores fantasier og forventninger.

SLUK DELESKÆRM

Præsentation

Nu tager vi en runde, hvor vi præsenterer os selv ved fornavn. For at undgå baggrundsstøj beder jeg om, at I slukker jeres mikrofoner - og at det kun er mødelederen, der siger hej og tak under hele mødet. Lad os venligst vide om du er ny i S.L.A.A. eller er til dette møde for første gang, så vi kan byde dig velkommen, når alle har præsenteret sig.

Hvis der er nykommere læses nedenstående nykommerbrev:

Velkommen specielt til dig, der er til møde for første gang i S.L.A.A.. Vi er i S.L.A.A. for at lære en ny måde at leve på gennem 12-trins programmet. Vi kommer for at afholde os fra sex- og kærlighedsafhængighed og for at dele erfaring, styrke og håb. Du vil opdage, at ingen situation er så dårlig, at den ikke kan bedres. Hvis du er åben, ærlig og villig finder du hjælp i gruppen, men det er også fint bare at lytte. Vær tålmodig og giv dig selv en chance for at komme til mindst 5-6 møder, inden du beslutter dig for, om S.L.A.A. er noget for dig. Vi foreslår, at du/I går til forskellige møder, da møderne kan variere i emner og deltagere. Som ny i S.L.A.A. kan det være vanskeligt at hitte rede på alt, der foregår på mødet. Vi præsenterer os ved fornavn og som S.L.A.A.'er eller sex- og kærlighedsafhængige for at minde os selv om, hvorfor vi er her. Vi taler ud fra os selv, om vore egne erfaringer. Vi afbryder ikke, kommenterer ikke og kommer ikke med gode råd. Anonymitet er vigtig i S.L.A.A., og det sikrer, at vi trygt kan åbne os og dele om det, vi har på hjerte. S.L.A.A. er et åndeligt program, ikke et religiøst program. Vi opfordres til at tro på en højere magt, sådan som vi hver især definerer denne, som fx Kærlighed, Gud, universet, naturen eller lign. Vi anbefaler også, at du deltager i fysiske S.L.A.A.-møder, hvis det er muligt. Vi er glade for, at du har fundet vej til S.L.A.A. - og du vil snart opdage, at vi har meget tilfælles. Efter mødet vil du have mulighed for at stille spørgsmål, få telefonnumre til at række ud til og tale nærmere med en af os.

Hjertelig velkommen!

Er der én af samme køn, som vil snakke og tage imod spørgsmål fra nykommeren efter mødets afslutning?

Mærkedage: I denne gruppe har vi tradition for at fejre mærkedage i S.L.A.A. Det kan være tid i cølibat, tilbagetrækning, tid i fællesskabet, aflagte trin m.m.

Er der nogle mærkedage, vi kan fejre?

Før dagens emne bliver introduceret, vil jeg gøre opmærksom på, at under mødet taler vi til, for og om os selv. Vi afbryder ikke, rådgiver ikke og kommenterer ikke på hvad en anden person deler. Vi afstår fra at nævne navne på andre mødedeltagere under mødet, vi deler ikke detaljeret - og spørgsmål henvises til efter mødet.

Jeg henleder til 5. tradition, at hver gruppe kun har et hovedformål: At bringe budskabet videre til den sex- og kærlighedsafhængige, som stadig lider.

Indledning

For at indlede i denne gruppe skal man have lavet 3. trin i S.L.A.A. og for at speake skal man have lavet 5. trin i S.L.A.A. for at værne om både gruppens velfærd og den enkeltes helbredelse.

Emnet i dag er: _____ og bliver introduceret af: _____.

(Se evt. i Skype-tråden før mødestart om der er en indleder)

1. **tirsdag: Månedens karakteristika** (hvis ingen indleder, gives ordet frit)
2. **tirsdag: Månedens trin** (hvis ingen ledleder, oplæses trinteksten fra SLAA-bogen)
3. **tirsdag: Månedens tegn på helbredelse** (hvis ingen indleder, gives ordet frit)
4. **tirsdag: Tilbagetrækning og bundlinje** (hvis ingen ledleder, læses fra kap. 5 i SLAA-bogen, mødelederen udpeger et vilkårligt sted i teksten og der læses i samlet ca. 10 minutter)
5. **tirsdag: Speak eller indledning om "min vej til S.L.A.A."** (hvis ingen speaker eller indleder læses én personlig beretning fra SLAA-bogen)

Indledningen vil vare max. 10 minutter (BEMÆRK: **Den sidste tirsdag** i måneden forkortes indledningen til kun 5 minutter grundet forretningsmøde)- og hvis der er nykommere henstiller jeg til, at indlederen kort ridser sin egen historie op (*Ved speak op til 40 minutter*).

Mødelederen kan bede indlederen om at runde af, når de 10 minutter er gået.

Jeg giver nu ordet til indlederen, tak fra mig.

Efter indledningen

Tak for indledningen. Nu vil ordet være frit indtil klokken 19.55. Du tager ordet ved at tænde din mikrofon. Deletiden vil være max. 4 min. per. person - og det opfordres til, at man selv holder øje med tiden. Skulle du glemme tiden, vil mødelederen give et peg om, at din tid er gået ved at sige "tid", rund derefter venligst din deling af.

Der henvises til gruppesamvittigheden, for at så mange som muligt får mulighed for at dele. Du kan dele om dagens emne, eller hvad du ellers har på hjerte, det er også i orden blot at lytte. Er du nykommer, kan du dele, hvis du har lyst ellers bare lytte.

Klokken 19.55 går vi over til fokus- og taknemmelighedsrunden, hvor vi hver især kort deler om det, vi er taknemmelige for - og hvad vi hver især vil have fokus på i den kommende uge.

Klokken 20.05 påbegyndes mødets afslutning og mødet er nu åbent for deling, tak fra mig.

Kl. 19.55 – Fokus- og taknemmelighedsrunde

Nu går vi over til fokus- og taknemmelighedsrunden, hvor vi hver især kort deler om det, vi er taknemmelige for - samt hvad vi hver især vil have fokus på i den kommende uge.

Er der en, som har lyst til at starte? Tak fra mig.

Kl. 20.05 – Afslutning

Jeg hedder _____ og er sex- og kærlighedsafhængig.

Vi er nu kommet frem til mødets afslutning. Har du ikke haft mulighed for at dele, er der mulighed for at blive til fellowship efter mødet, hvor vi kan besvare spørgsmål, få talt lidt med hinanden – ligesom var det til et fysisk møde.

Ifølge 7. tradition er enhver gruppe selvforsynende gennem vores egne frivillige bidrag.

Dine bidrag går til gruppeudgifter såsom Zoom.us, litteratur, S.L.A.A. i Danmark og S.L.A.A. på verdensplan. Vær opmærksom på dine egne behov først og giv kun hvad du kan.

Brug venligst MobilePay, jeg poster nu nummeret i chatten (Box53838).

Meddelelser: Er der nogle korte meddelelser til gruppen?

I vores helbredelse opfordres vi til at række ud og bruge telefonen. Enhver som er til rådighed for hinanden ved telefonopkald mellem møderne kan dele deres telefonnummer med andre SLAA-medlemmer i chatten nu. Det opfordres til, at kvinder ringer til kvinder - og mænd ringer til mænd.

Er der en frivillig, der vil læse **S.L.A.A.'s Tolv Traditioner**?

START DELESKÆRM

S.L.A.A.'s Tolv Traditioner

1. Vort fælles velfærd bør komme først. Personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i S.L.A.A.
2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet – en kærlig Gud, sådan som denne Magt kommer til udtryk i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke.
3. Den eneste betingelse for at blive medlem af S.L.A.A. er et ønske om at holde op med at udleve et mønster af sex og kærlighedsafhængighed. To eller flere personer der er samlet for at blive helbredt fra sex og kærlighedsafhængighed, kan kalde sig en S.L.A.A.-gruppe, forudsat at de som gruppe ikke har noget andet tilhørsforhold.
4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager, der angår andre grupper eller S.L.A.A. som helhed.
5. Hver gruppe har kun ét hovedformål – at bringe budskabet videre til den sex og kærlighedsafhængige, som stadig lider.
6. En S.L.A.A.-gruppe eller S.L.A.A. som helhed bør aldrig støtte, finansiere eller låne S.L.A.A.-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål.
7. Enhver S.L.A.A.-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.
8. S.L.A.A. bør altid forblive ikke-professionelt, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale.
9. S.L.A.A. som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.
10. S.L.A.A. tager ikke stilling til spørgsmål uden for fællesskabet; S.L.A.A.-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.
11. Vor udbredelse af kendskabet til S.L.A.A. er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame. Når det gælder presse, radio, TV, film og andre offentlige medier, bør personlig anonymitet altid bevares. Vi er nødt til omhyggeligt at beskytte ethvert S.L.A.A.-medlems anonymitet.
12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer.

Er der en frivillig, der vil læse tegn på helbredelse?

Tegn på helbredelse

1. Vi søger at udvikle et dagligt forhold til en højere Magt, og ved, at vi ikke er alene i vores anstrengelser for at helbrede os selv for vores misbrug.
2. Vi er villige til at være sårbare, fordi vores evne til tillid er blevet genskabt af vores tro på en højere Magt.
3. En dag ad gangen overgiver vi hele vores livsstrategi for, og besættelse af, stræben efter romantisk og seksuel intrige og følelsesmæssig afhængighed.
4. Vi lærer at undgå situationer, der kan indebære fysisk, moralsk, psykologisk eller åndelig risiko.
5. Vi lærer at elske og acceptere os selv, at tage ansvar for vores egne liv, og at tage vare på vores egne behov, før vi indgår i forhold til andre.
6. Vi bliver villige til at bede om hjælp og være sårbare, og lærer at have tillid til og acceptere andre.
7. Vi tillader os selv at arbejde os gennem smerten ved vort lave selvværd og vores frygt for ansvar og at blive forladt. Vi lærer at have det godt alene.
8. Vi begynder at acceptere vores ikke-perfekthed og fejl som del af det at være menneske, og helbreder vores skam og perfektionisme, mens vi arbejder på vores karakterdefekter.
9. Vi begynder at være ærlige i stedet for at udtrykke følelser selvdestruktivt.
10. Vi bliver ærlige i vores personlige udtryk, og udvikler ægte intimitet i vores forhold til os selv og andre.
11. Vi lærer at sætte pris på sex som et biprodukt ved det at dele forpligtelse, tillid og samarbejde i et partnerskab.
12. Vi får vor sunde fornuft tilbage, på daglig basis, ved at deltage i helbredelsesprocessen.

SLUK DELESKÆRM

Mødeafslutning

Jeg gør opmærksom på, at vi er anonyme - og hvem der er set her, og hvad der er hørt her, lad det blive her og i dit hjerte, når du går.

De udtalelser, der udtrykkes her i dag, er vores egne og ikke nødvendigvis S.L.A.A.'s som helhed. Tag det, som du kan bruge og lad resten ligge.

Jeg vil gerne takke alle der delte, læste eller simpelthen deltog, uden dig ville dette møde ikke have fundet sted.

Alle inviteres til at blive til fellowship efter mødet, hvor vi kan snakke og svare på spørgsmål.

Lad os til sidst afslutte mødet med Sindsrobønnen efterfulgt af Din vilje ske – ikke min, som siges for lukket mikrofon.

START DELESKÆRM

Gud, giv mig sindsro,
til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan,
og visdom til at se forskellen
Din vilje ske – ikke min

Forretningsmødeguide *(sidste tirsdag i måneden)*

- **Hvem vil tage referat af forretningsmødet og lægge det op i Skype-tråden?**
(Hvem er mødeleder hvornår, hvem vil indlede, forslag, beslutninger, eventuelt)
- **Afsætte mødelederposter for den kommende måned**
- **Afsætte indledeposter og evt. speaker**
- **Forslag fra sidste forretningsmøde til beslutning**
- **Nye forslag**
- **Eventuelt**

Forretningsmødet afsluttes med Sindsrobønnen i "Vi-form" efterfulgt af Din vilje ske – ikke vores.

Gud, giv os sindsro,
til at acceptere de ting vi ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting vi kan,
og visdom til at se forskellen
Din vilje ske – ikke vores

S.L.A.A. Danmark konto og MobilePay

Reg.nr.: 1551 og konto nr.: 4042 43 0730 / MobilePay: Box53838 *(Det Augustinske Fællesskab)*